

Allerzielen 2014

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus  
aan de christenen van Korintië

Als wij verkondigen  
dat Christus uit de doden is opgestaan,  
hoe is het dan mogelijk  
dat sommigen onder u beweren  
dat er geen opstanding van de doden bestaat?

Als er geen opstanding van de doden bestaat, is  
ook Christus niet opgestaan.  
En als Christus niet is opgestaan,  
dan is onze prediking zonder inhoud  
en uw geloof leeg.

Indien wij enkel voor dit leven onze hoop  
op Christus hebben gevestigd,  
zijn wij het meest van alle mensen te beklagen.  
Maar zo is het niet!  
Christus is opgestaan uit de doden,  
als eersteling van hen die ontslapen zijn.



Met een kerkelijke dienst namen wij afscheid van

Jeannie van Ophoven - Scheffer	55	Gerda Peulen - Seegers	86
Hen Geurts	69	Louk Geurts	74
José de Vries	79	José Boumans - Verkooijen	62
Piet Weekers	69	Jan Heurkens	64
Math Vautz	67	Nico Beckers	92
Tjeu Beerendonk	74	Marius Verlinden	95
Harie Berix	78	Toos Huberts-Albers	79
Tiny Zee	52	Wim Bijlmakers	76
Truus Tulkens - Seuren	85	<i>Albert Winteraeken</i>	<i>90</i>
Tilly Aerts - Bongaerts	88	<i>Jos Gielen</i>	<i>73</i>
Staska van Tuel - Siwik	54	Laten wij ook alle andere parochianen	
Zus Wolters - Doodenhuijs	71	in ons gebed insluiten:	
Jan Graus	87	Barmhartige Vader	
Annie Corpelijn - Graus	87	en God van alle vertroosting,	
Loekie de Haes - Martens	88	uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.	
Wiel Bongaerts	72	In de duisternis van de dood	
Toon Smeets	79	daagt het licht op van uw leven.	
Anna Peeters - Maessen	90	Verlies uw dienaren niet uit het oog	
Willem Heemskerk	93	en laat ons niet alleen in ons verdriet.	
Corrie Ramakers - Diriks	92	Wij vragen U:	
Wim Coolen	70	Laat ons zó naar uw Zoon op weg gaan,	
Pierre Hausmans	82	dat wij, na dit sterfelijke leven,	
Sjaak Hendrixx	91	verenigd worden met al wie ons lief zijn.	